



MUSICO Reizen

opera- & concertreizen

Overijssel

4-daagse busreis naar Het Stift, Nederland

22 augustus 2019 t/m 25 augustus 2019

- Met MUSICO langs de 12 provinciën
- Stiffestival: "Kamermuziek op internationaal niveau met een 'omreiswaardig' aanbod" (NRC)
- Concerten in eeuwenoude Stift te Weerselo en op andere bijzondere locaties in Twente
- Michelin-sterren in Restaurant De Swarte Ruijter, Restaurant 't Lansink & Restaurant De Bloemenbeek

Donderdag 22 augustus rijden we naar Overijssel, waar we in Holten lunchen in Restaurant De Swarte Ruijter, bekroond met een Michelin-ster met de volgende omschrijving: 'Het is een prachtige plek, deze karakteristieke villa met zijn natuurlijk decor en zicht op een naaldbos. Ook de borden ogen mooi, maar ze zijn vooral zeer lekker. De balans tussen uitgesproken smaken en uiteenlopende texturen is opmerkelijk, de chef bewijst dat een jus een heel gerecht kan optillen. Pure verwennerij!'

Na de lunch rijden we door naar De Lutte, waar we verblijven in het viersterren Landhuishotel De Bloemenbeek. 's Avonds kunt u een concert in het kader van het Stiffestival bijwonen. NRC schreef over het Stiffestival: 'Voor de beste festivals voor klassieke muziek hoef je niet in het buitenland te zijn. Ook in Nederland wemelt het van de prachtfestivals voor klassieke muziek op verrassende plekken. Stift Festival in en om het Overijsselse Weerselo is een van de nazomerse hoogtepunten, met violist Daniel Rowland als vliegwiel van een omreiswaardig aanbod.'

Het Stiffestival betekent veel concerten in weinig dagen. Voor artistiek leider Daniël Rowland is het Stiffestival de drukste week van het jaar. Toch hoor je hem niet klagen. 'Spelen op je eigen festival, met mensen en muziek die je zelf hebt uitgekozen, wat wil je als violist nog meer?'

Vrijdag 23 augustus staat de stad Enschede centraal. We krijgen er een rondleiding door de stad, met onder meer een bezoek aan de wijk Roombeek, heropgebouwd na de vuurwerkramp in 2000. In de wijk zijn veel bijzondere gebouwen te vinden, ontworpen door architecten uit de hele wereld. Daarnaast is het een smeltkroes van culturele instellingen. Tevens brengen we een bezoek aan Rijksmuseum Twenthe. We lunchen in Hengelo in Restaurant 't Lansink, bekroond met een Michelin-ster en omschreven met 'Warmte en karakter sieren dit huis dat is opgericht in

1916, in het hart van het historische Tuindorp. De gasten worden hier verwend met een verfijnde hedendaagse keuken: de chef kookt met oog voor detail, zonder de samenhang van het gerecht te verwaarlozen. Alle smaken vloeien mooi in elkaar.'

's Avonds kunt u een concert bijwonen in het kader van het Stiffestival. Het centrale gebouw op Het Stift is in alle opzichten de Stiftskerk. Niet alleen vanwege haar omvang, ouderdom en religieuze betekenis, maar ook omdat zij alle eeuwen door, in alle episodes uit de geschiedenis van Het Stift, actief heeft gefunctioneerd.

Zaterdag 24 augustus brengen we een bezoek aan Landgoed Twickel, bijna zeven eeuwen oud en 4.300 hectare groot. Kenmerkend zijn het kasteel, de historische boerderijen en het kleinschalige coulisselandschap. Een cultuurlandschap waarin bossen met eeuwenoude eiken, heidevelden en vennen, akkers en weilanden omzoomd met houtwallen elkaar afwisselen. Aan het eind van de middag dineren we in ons hotel. Het stijlvolle restaurant van De Bloemenbeek – gewaardeerd met een Michelin-ster – wordt als volgt omschreven: 'De chef toont met de heerlijke sauzen en juiste afkruiding dat hij klassiek geschoold is, maar slaagt er ook in finesse en variatie toe te voegen met moderne technieken.'

's Avonds kunt u een concert bijwonen in het kader van het Stiffestival. De naam Stift staat in verband met stichten en betekent geestelijke stichting. Daarmee bedoelde men een gebouw voor personen die in kloosterlijk verband samenwoonden en werkten. Maar, niet alle kloosters kunnen Stiften worden genoemd, want onder een Stift begreep men die geestelijke stichtingen waar alleen ongehuwde dames uit de adel werden toegelaten. Het Stift van Weerselo was ooit een Benedictijnenklooster maar werd na eeuwen werd omgezet in een Stift, waar de adel kwam om een goede opvoeding te krijgen.

Zondag 25 augustus brengen we 's ochtends een bezoek aan Landgoed Singraven, schitterend gelegen langs de Dinkel dicht bij het dorp Denekamp. Op het landgoed staan vele bijzondere monumentale gebouwen, waaronder het statige Huis Singraven, het achterliggende koetshuis en de eeuwenoude watermolen met drie raderen. Na de excursie lunchen we op Landgoed de Holtweijden, door de Michelin Gids bekroond met een Bib Gourmand. 's Middags sluiten we deze reis muzikaal af met het openlucht slotconcert van het Stiffestival. Na het middagconcert rijden we terug naar de diverse opstapplaatsen.

Prijzen

Basisreissom	€ 995,00
Toeslag 1-persoonskamer	€ 120,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:

Dromen en gebeden	€ 29,00
Crossing Borders with Vasks	€ 29,00
De vier seizoenen	€ 29,00
De magische Mendelssohn	€ 29,00

Inbegrepen in de basisreissom:

- Reis per luxe touringcar naar Twente en v.v. en vervoer ter plaatse
- 3 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in het 4-sterren Landhuishotel De Bloemenbeek
- 4 diners of lunches in goede restaurants
- Excursieprogramma (incl. entrees)
- Deskundige reisleiding

Overige informatie:

- Opstapplaatsen: Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Driebergen-Zeist, Arnhem en Deventer (lees [hier](#) meer over de opstapplaatsen bij busreizen van MUSICO Reizen)
- Exclusief toegangskaarten concerten, vervoer van en naar de opstapplaatsen, overige maaltijden & uitgaven van persoonlijke aard

MUSICO Reizen
Willemstraat 29
3511 RH UTRECHT

telefoon: 030-2991105
e-mail: info@musico.nl

Kijk voor meer informatie ook op onze website www.musico.nl

Zo beoordeelden andere MUSICO-reizigers onze reizen:

★ Trustpilot



TrustScore 9,4 | 131 reviews

